

VISION FOR HYLLEHOLT KIRKE 2022-2024

DIN, MIN OG VORES FÆLLES KIRKE SKAL VÆRE SYNLIG OG VEDKOMMENDE FOR ALLE OS I SOGNET.

HYLLEHOLT KIRKE SKAL VÆRE ÅBEN OG TILGÆNGELIG TIL GLÆDE FOR DIG, MIG OG FÆLLESSKABET.

VI SKAL FØLE OS TRYGGE OG VELKOMNE I KIRKEN. VI SKAL GÅ OPLØFTET OG GLADE HERFRA EFTER AT HAVE LYTTET TIL EVANGELIETS LYSE BUDSKAB.

Virkeliggørelsen af denne vision skal ske gennem følgende tiltag:

1. En levende, let og munter gudstjeneste, der kan forstås, som er relevant for vor tid, og som vil skabe glæde for os, - og på en sådan vis, at vi ønsker at komme i vores kirke igen.
2. I løbet af kirkeåret skal der afholdes forskelligartede gudstjenester.
3. Salmerne og sangene, der synges ved gudstjenesterne, skal i videst muligt omfang være almindeligt kendte, sangbare og melodiske og behøver ikke nødvendigvis afspejle indholdet i den afholdte prædiken - og behøver ej heller kun hentes fra den autoriserede salmebog.
4. Hylleholt Kirke skal gennem hele kirkeåret fyldes med sang og musik og andre kulturelle tilbud – både for børn, unge og voksne.
5. Vi skal som kirke åbne op for lokalsamfundet og bidrage med det, vi kan komme med. Vi skal være lydhøre over for de ønsker, vi i Hylleholt Sogn måtte have til vores fælles kirke – det være sig i kirken som i vort dejlige sognehus.
6. Vores kirke skal løfte sit sociale ansvar ved at etablere tilbud, som skal forebygge ensomhed og skabe fællesskaber – store som små, for unge og gamle.
7. Vores smukke kirkegård skal fortsat være et rart sted at komme. Skal være et godt sted at mindes. Og en attraktiv kirkegård at besøge for alle, der ønsker et fristed i ro og fred.
8. Medarbejderne er som oftest de første, der kommer i kontakt med vores borgere - både i glade som i triste anledninger. Det er derfor vigtigt, at alle kirkens medarbejdere føler sig godt tilpas på deres arbejdsplads, således at de samlet kan give vores borgere en medfølelse oplevelse.

[Se endvidere bemærkninger til visionen her...](#)